

Zomer 2009

Voorwoord

Litha.

Toen ik dit woord voor het eerst hoorde, riep het voor mij niet de gevoelens op die deze periode van het jaar in zich draagt. Het is een zacht woord, als een kabbelend meer. Het roept een beeld op van pastelkleuren en lieflijke liederen...

Nog steeds.

Midzomer. Tja, dat zegt het meteen helemaal!

Als beltane de tijd is van speelsheid en jeugd, dan is midzomer de tijd van handeling en rijpheid.

Het is nog maar begin juni als ik dit voorwoord schrijf, maar alle voortekenen zijn al aanwezig. De warme zon van mei deed de gewassen krachtig groeien, de felle regens van de laatste dagen maken dat het landschap extra groen lijkt. Warmte en Water: levensbrengend en onmisbaar.

De ochtenden, grauw of helder, houden de belofte in van zwoele avonden, van wondermooie zonsondergangen over het bloeiende landschap, van hete middagen zwoegend in de tuin of kuierend in een schaduwrijk bos.

Midzomer is een tijd waar alles kan. Je energie zit op een hoogtepunt. Alle grijze gedachten van de winter hebben plaatsgemaakt voor nieuwe en soms wilde ideeën.

Neem de tijd om ze dit jaar waar te maken. Dromen moet. Maar handelen en realiseren brengt zoveel meer voldoening! Werk je droom uit, betrek je omgeving in je werk, betrek hun dromen in je plannen. Doe wat de natuur doet: alle krachten en machten combineren om zo tot een machtig geheel te komen.

Want als je nu om je heen kijkt, kan je daar écht niet

onderuit. De natuur is een machtig iets!

Herinner je je de duistere, bijna eindeloos lijkende winter? Niks is daarvan overgebleven! En hoe koud en troosteloos die ook was, de natuur liet zich daar zelfs geen klein beetje door ontmoedigen om nieuwe dingen te creëren.

Kijk rond: alles is nieuw, fris, groen.

Kijk rond en leer: alles is mogelijk. Niks is verloren. Leef! Durf! Leer! En Geniet!

Maak er een schitterende zomer van!

Ik kijk uit naar jullie verhalen. Kom ze zeker vertellen op onze jaarlijkse bijeenkomst. Niet vergeten: 2^e Mabon Conference op 19 september 2009 op EMABB te Boom!!!

Brightest blessings

Maya

In dit nummer:

Voorwoord Maya	1
Lithaviering Camelot 2009	2
Magie in praktijk	3
Divinatie	3
Evenementen	6
Agenda	7
Info organisaties	9
Wat is PFI?	10

Stuur je evenementen en artikels naar:

wynndig@gmail.com

Uiterste datum voor de nieuwsbrief Herfst:
1 september 2009



Lithaviering Camelot 2009

Rond half acht komen wij samen bij Maya om Litha te vieren. Bij aankomst ervaar ik – zoals gebruikelijk – een gevoel van thuis komen en weten dat ik welkom ben. De begroeting met de andere Camelotters is hartelijk als altijd en de sfeer is hartelijk, vriendschappelijk en ontspannen.

De weergoden zijn ons gunstig gezind, dus kan er buiten gevierd en ook gewerkt worden: het ritueel is immers niet de enige activiteit deze avond. De nodige voorbereidingen worden getroffen: het altaar wordt ingericht met de nodige tools, een prachtig beeldje van God en Godin, cake & wine,...De ketel wordt alvast gevuld met het nodige brandbaar materiaal en hapjes voor later worden klaargemaakt.

Het ritueel – voor deze gelegenheid helemaal door Maya zelf voorbereid – begint zoals gebruikelijk met het reinigen van de deelnemers en het trekken van de cirkel (heel innig: van hand tot hand, van hart tot hart...) Wij heten de elementen welkom, beginnend in het zuiden, en

Godin en God worden in ons midden uitgenodigd. De God is nu in zijn volledige mannelijke kracht, gelijk aan die van de Godin. Ook al houdt Litha reeds de belofte in van de God die zich zal offeren voor Moeder Aarde, hieraan wordt nu nog geen aandacht besteed. Ik voel de zo typische en herkenbare ‘Camelot’-energie krachtig door mij en de groep stromen en weet: dit wordt een prachtige avond. Papiertjes worden rondgedeeld en wie dat wenst kan iets noteren dat zij/hij graag kwijt wil: zij zullen later op de avond worden prijsgegeven aan de vlammen van het litha-vuur.

Nu volgt een minder gebruikelijk middenstuk: het opladen van de staf die ieder voor zich bij volle maan heeft geoogst. Maya gaat de cirkel langs en terwijl wij ons concentreren op het doel, de intenties waarvoor wij de staf willen gebruiken, laden wij één voor één de staf op met de 4 elementen...een intens beleefd moment. De ketel wordt nu ontstoken en na een laatste waarschuwing van Maya – wat in deze ketel terecht komt ben je echt wel kwijt – verdwijnen de papiertjes in het vuur. Tussen

de verschillende onderdelen ontbreken uiteraard ook de nodige chants niet: Earth My Body , Holy Green Oak King , Spirits Of Fire,...

Na cake & wine worden Godin en God en de elementen bedankt voor hun aanwezigheid en de cirkel wordt...niet opgeheven, maar zal later wanneer wij terug naar huis gaan samen met ons uitdeinen. Er volgt immers nog een tweede gedeelte: het verder afwerken van de staf voor wie daar zin in heeft. En dus wordt er ontschorst, figuren gekerfd en versierd dat het een lieve lust is, maar ook gewoon gezellig gepraat en gelachen met een hapje en een drankje.

Zo gaat een gezellige en magische avond al snel voorbij – veel te snel eigenlijk. Het afscheid is hartelijk en warm, net zoals het welkom vroeger op de avond; een afscheid dat duidelijk de belofte inhoudt van een spoedig weerzien en nog vele toffe dingen samen doen, samen leren, samen genieten, ...

Raymond



Magie in praktijk

Veel van ons willen Magiër zijn! Om dat te bereiken, lezen we van alles bij elkaar, verzamelen we in sommige gevallen bezweringsformules en gaan we over tot het maken van een altaar waar we onze bezweringen kunnen uitvoeren. Velen wachten daarna af tot het gewenste resultaat voorbij komt....

We wachten af tot de geliefde op het witte paard aan komt bellen, of juist het tegenovergestelde, dat degene die we ooit lief hadden, zelf zijn of haar biefzen pakt. Tja, de meeste bezweringen gaan toch nog altijd over de liefde en relaties (met of zonder liefde) Zonder liefde??? Jazeker, in mijn praktijk van tarot duiden komt het maar al te vaak voor dat iemand een relatie wil. Als ik dan vraag wat voor relatie, kijkt men mij glazig aan, zo van hoezo, wat voor relatie?

Om de magie te laten werken moet je weten wat je wil bereiken en liefst – binnen grenzen – zo precies mogelijk. Om te beginnen: wat voor soort relatie? Zakelijk, liefde, vrienden, platonisch of juist niet, enz. Als je alleen maar een relatie wil, dan kan dat wel eens heel anders uitpakken. Schep dus duidelijkheid voor jezelf. In onze taal wordt in dit verband het woord “scheppen” gebruikt. We zijn werkelijk in staat om onze eigen wereld te scheppen!

Vervolgens komt de bezwering. Dat is eigenlijk niets anders dan de formulering van wat je graag wil bereiken. Let ook

hier weer op de taal. We maken een “Formule”, een recept om op alchemistische wijze ons doel te kokkerellen. Deze bereiding is vanzelfsprekend symbolisch bedoeld. Hierbij maken we dan ook nog gebruik van de vier elementen, maar ook weer in symbolische zin. De Vier elementen zijn Vuur – willen, Water – voelen, Lucht – denken en vooral de laatste Aarde – doen. We kunnen een ingeving, een gevoel krijgen waar we iets mee willen. Vervolgens bedenken we een plan en voeren dit uit. Dat laatste kan veel energie en tijd vergen voor we het gewenste resultaat hebben bereikt. We weten van de alchemisten dat ze vaak veel mislukte proeven moesten doen voor ze van lood goud hadden gemaakt. Hier komen we ook de symboliek weer tegen van de woorden. Lood is het metaal van Saturnus en goud dat van de Zon. Saturnus is de planeet van de beperkingen, de traditie, en de Zon staat voor je ware zelf. Het gaat er in het alchemistische proces dus om dat je uit de band van de beperkingen springt, om je pure zelf te kunnen vinden. Jezelf vinden doe je door dingen te doen die je zelf wil, en niet je leven te leiden zoals een ander je dat voorschrijft. Vanzelfsprekend blijft je verantwoordelijkheden houden, de afwas moet nu eenmaal worden gedaan,

“We wachten af tot de geliefde op het witte paard aan komt bellen”

maar ook daar kun je op magische wijze iets aan doen. Een afwasmachine kopen of een ander motiveren om de afwas te doen. Er zijn echter nog meer mogelijkheden bij voldoende financiële ruimte: buiten de deur eten of wegwerpborden en bestek gebruiken, maar dit is een stuk minder milieuvriendelijk.

Magie ligt dus binnen handbereik, maar het gaat niet vanzelf.

Een goede magiër weet dus wat hij of zij wil, maar wat ook belangrijk is, kent zichzelf. Dit is een voorwaarde om goede magie te kunnen bedrijven. Een goede magiër weet dat hij of zij niet zonder hulpmiddelen kan vliegen. Een bezwering is over het algemeen niet voldoende. Dus

als de magiër van een hoog gebouw af springt, zal deze zorgen voor meer dan alleen een bezweringsformule. Hoe weet je nu of je met een goede magiër te maken hebt? Simpel, die komt levend beneden aan. Deze magiër heeft niet alleen de bezwering gebruikt, maar ook een delta-wing of een parachute!

Jurre Yntema

www.druiden.info

www.burovoortarot.nl



Divinatie

Op het pad van zelfontplooiing en spiritualiteit zijn er een aantal ‘technieken’ die je kunnen helpen. Divinatie is daar één van.

Het woord divinatie wordt op veel manieren uitgelegd. Men zou het kunnen ‘vertalen’ als: ‘inzicht krijgen in de wil van

de goden’, of beter nog: ‘praten met de goden’. Het woord ‘goden’ vertaalt je dan voor jezelf naar de levenswijze die je aanhoudt: god, god en godin, het universum, de kosmos, je voorouders,....

Maar uiteindelijk is het contact maken met je eigen goddelijke kern en inzicht verkrijgen in jezelf.

Bedoeling van dit artikel is een aantal manieren van divinatie aan te stippen om

je een idee te geven van de mogelijkheden. Je kan dan één en ander uitproberen om zo te achterhalen wat jou het best past.

Divinatie is zo oud als de mensheid. Elk volk, elke traditie had een manier om met de ‘goden’ in contact te treden: het orakel van Delphi in het Oude Griekenland, het gooien van beentjes in Afrikaanse culturen,...

De opkomst van de wetenschap heeft deze oude kennis – vaak met succes – proberen te weerleggen en vele tradities zijn op die manier verloren gegaan.

Met het nieuwe inzicht dat wetenschap en materie niet ‘alles’ zijn, is er opnieuw belangstelling ontstaan voor het ‘spirituele weten’, en zo dus ook voor verschillende van deze divinatietechnieken.

Er wordt vaak gedacht dat enkel mensen met een ‘speciale’ begaafdheid in staat zijn tot divinatie, maar niets is minder waar. Ieder van ons kan leren omgaan met dergelijke technieken. Het vereist een aantal vaardigheden als meditatie, concentratie en visualisatie. Maar ook kennis van symboliek, inzicht in relaties, en uiteraard de nodige oefening en inspanning.

Eerst en vooral is het cruciaal dat je leert aandacht te schenken aan je vraagstelling. Vragen waarvan je denkt dat het antwoord alleen maar ja of neen kan zijn, hebben vaak heel veel verschillende ondertonen. Ga goed na wat jij echt wil weten.

Doe de divinatie ook niet over als het antwoord je niet bevalt, meestal krijg je dan onzin. Alsof men wil zeggen: “dat heb je net al gevraagd”.

Als het antwoord niet duidelijk is, is het zeer goed mogelijk dat je vraag teveel mogelijkheden bevat. Denk daar even over na en wacht om de divinatie opnieuw te doen, bv. tot de volgende dag.

Heb ook eerbied voor divinatie. Maak er geen routine van als tandenpoetsen, maar gebruik je systeem als je ‘echte’ vragen hebt. Niet om je nieuwsgierigheid te bevredigen of als amusement.

Hetzelfde respect dien je op te brengen voor je materiaal: gooi je pendel niet achteloos in een hoekje of laat je kaarten niet door iedereen bekijken.

Divinatie is natuurlijk ook een kwestie van interpretatie, van intuïtie. Het is de bedoeling dat je deze intuïtie aanscherpt, ‘traint’. Je moet er leren in vertrouwen. Maar dat vergt tijd. Gun jezelf en je intuïtie de tijd om te groeien. Je intuïtie zit misschien goed, maar mogelijk is je interpretatie vertroebeld.

Hou het in het begin dus simpel.

Het is in ieder geval belangrijk dat je de nodige voorbereidingen (zelfkennis, meditatie-, concentratie- en visualisatieoefeningen) treft, opdat je divinatie niet op een ‘kermisattractie’ uitdraait.

De diverse vormen van divinatie variëren van eenvoudige structuren als I Tjing of

pendelen waar een duidelijk verband tussen je vraag en het antwoord door je intuïtie kan worden gelegd; tot systemen die behoorlijke studie en kennis van je eisen, zoals bv. astrologie. Bij andere systemen val je geheel terug op eigen interpretatie, zoals bij de zwarte spiegel of de kristallen bol.

Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is elke vorm van divinatie aan te halen, laat staan uitgebreid te bespreken. Een eenvoudige opsomming met korte uitleg van de meest voorkomende vormen is dan ook het enige opzet van dit artikel.



Tarot is waarschijnlijk de vorm van divinatie die het best bekend is. Over de oorsprong zijn de meningen verdeeld. Sommigen verwijzen naar het Oude Egypte, anderen zoeken het in de Middeleeuwse tradities, Indische culturen of de Hebreeuwse Kabbala. Ook de naam brengt geen uitkomst: ‘tora’ zou kunnen verwijzen naar de Hebreeuwse leer, terwijl ‘Ator’ dan weer richting Egypte wijst.

De tarotkaarten bestaan uit een grote (22 kaarten) en een kleine Arcana (56 kaarten). Al deze kaarten hebben een eigen symboliek, die in combinatie het antwoord op een vraag, een interpretatie van het verleden of richtlijnen voor de toekomst kunnen vormen. Geen enkele kaart is ‘slecht’ of ‘goed’, maar te interpreteren in functie van je legging of vraag.

Er zijn talloze uitgaven in de handel. Als je een tarot deck aanschaft, kies je als

beginner best voor kaarten met een verhalende symboliek. Dat interpreteert een stuk makkelijker.

Astrologie vertrekt van de stand van de zon op het exacte moment van je geboorte. Je dient dus zowel de juiste dag, als het juiste uur te kennen, zodat je niet alleen je sterrenbeeld, maar ook je ascendant kan berekenen. Beide hebben belang bij het verder uitwerken van je astrologische pad.

De stand van de zon, maar ook van de planeten en de maan, is van belang. Zo kan je bv. bij het nemen van belangrijke beslissingen uitrekenen welke planeet de beste invloed heeft, of zoals het spreekwoord zegt ‘reizen onder een gunstig gesternte’.

De **Chinese astrologie** daarentegen baseert zich op de maancyclus. Elk teken beslaat ongeveer een jaar en vangt aan wanneer de nieuwe maan in het teken van de Waterman staat. Deze periode valt dus niet helemaal met een kalenderjaar samen. Als je geboren bent in januari of februari, kijk dan goed de lijst na. De Chinese astrologie heeft een cyclus van twaalf jaar, beginnend met het jaar van de Rat en eindigend met het jaar van het Varken.

De legende gaat dat Boeddha, toen hij op sterven lag, alle dieren tot hem liet komen. De twaalf dieren die kwamen, kregen elk hun jaar zodat ze onsterfelijk zouden zijn.

Net zoals bij de westerse astrologie geeft ook de Chinese astrologie aan de hand van je geboortemoment een idee van wat je krachten en zwaktes zijn, je mogelijkheden en valkuilen. Aan jou om daar het beste uit te halen en je pad optimaal te bewandelen.

Het ontstaan van **I Ching** of “het Boek der Veranderingen” is terug te brengen naar 5000 v.Chr. . De lezing is gebaseerd op het Yin Yang principe, voorgesteld door respectievelijk een onderbroken en een ononderbroken lijn.

De combinatie van deze twee lijnen geeft 4 tekens die werden geassocieerd met de vier windrichtingen. Toevoeging van een derde lijn gaf 8 karakters die de naam : Hemel, Aarde, Vuur, Water, Donder, Wind, Berg en Meer kregen.

De bedoeling van het ‘werpen van de I Ching’ is een samenstelling van 6 lijnen te krijgen die van onder naar boven dienen te worden geschreven. Het aldus bekomen hexagram kan worden opgezocht en biedt het antwoord op de gestelde vraag.

Voor de **handlijnkunde** heb je enkel een hand nodig. Hoewel deze discipline zeer complex is, kunnen een aantal basisprincipes je al een goed beeld geven van de eigenaar van de hand. De lengte, de plaats van aanvang en einde, het al dan niet verschijnen van bepaalde lijnen op beide handen, ... allemaal factoren die je interessante informatie opleveren.

Deze discipline kan – de basis althans – snel en door iedereen worden aangeleerd. Misschien een aanrader?

Numerologie is gebaseerd op getallen. Elk getal heeft een speciale betekenis. De oorsprong van het berekende getal geeft het vlak weer waarop deze uitleg kan worden toegepast. Zo spreekt men van lotsgetal (afgeleid van je geboortedatum), persoonlijkheidsgetal (afgeleid van je naam), hartsgetal (afgeleid uit de klinkers van je naam), expressiegetal (afgeleid uit de medeklinkers van je naam)

Een **pendel** is heel eenvoudig te maken van een koordje met een hanger (bv. een ring, of kristal) Er zijn er uiteraard ook in de handel verkrijgbaar.

Alvorens je een pendel gebruikt, moet je zorgen voor volledige 'stilte' in je hoofd. Uiterste concentratie, geen greintje afleiding, want dat kan de uitkomst beïnvloeden. Verder dien je voor jezelf uit te maken – vooraf – wat elke beweging voor jou betekent: bv. naar links draaien is neen, naar rechts is ja, ... Stel je vraag, en laat de pendel antwoorden...

Over het ontstaan van de **Runen** vertelt een Noordse mythe dat Odin ze tijdens een initiatie van Hogere Machten ontvangen heeft.

Het woord 'Rune' komt van de stam 'runa' wat 'fluistering' of 'geheim' betekent. De Runen werden in feite niet ge-

bruikt als geschreven woord, veeleer drukken zij bepaalde gedachten uit. Het runenalfabet bestaat uit 24 tekens met elk een specifieke betekenis.

Een Rune 'trekken' geeft geen rechtstreeks antwoord op een vraag, maar wel een duiding van de richting waarin wij op zoek kunnen gaan.



De **kristallen bol** is wel het typische beeld van de 'kermiswaarzegster'. Maar laat dat je niet misleiden: een kristallen bol is een doeltreffend divinatiemiddel. Het is belangrijk dat je de bol ergens zet waar er geen weerspiegeling mogelijk is. In uiterste concentratie 'tuur' je in de bol, zonder je ogen te focussen tot je een 'mistige sliert' ziet verschijnen. In deze mist zullen beelden of symbolen verschijnen. Soms krijgt de mist gewoon een kleur, die dan op zichzelf symbool staat. De interpretatie hiervan komt volledig uit je intuïtie, maar het is aan te raden zoveel mogelijk over symboliek en geschiedenis te leren en te lezen, want dat zal je mogelijk helpen om een geschikte verklaring te geven aan wat je wordt getoond.

Deze manier van divinatie vereist oefen-

ing en geduld.

Om een **zwarte spiegel** te maken, dien je enkel de achterkant van een spiegel met zwarte verf te beschilderen. De werking is vergelijkbaar met die van de kristallen bol. Je kan ook nog een kaars aansteken, maar altijd zodanig dat je ze zelf niet ziet én ze niet rechtstreeks reflecteert in de spiegel.

De **ja/neen** stenen zijn één van de meest 'eenvoudige' vormen van divinatie. Je zoekt (en reinigt) twee stenen die bijna identiek zijn en maakt een 'ja' teken op de ene en een 'neen teken op de andere. Je kan ook één platte steen kiezen en 'ja' op de ene en 'neen' op de andere kant vermelden. Dit tweede systeem vermijdt dat je na een tijdje voelt welke antwoordsteen je vast hebt en zo 'vals speelt'. Of je maakt twee identieke houtstaven. Laat gerust je fantasie de vrije loop, maar werk bij voorkeur met natuurlijke materialen. Stop ze allebei in een zakje.

Herinner je ook wat eerder werd gezegd over de vraagstelling. Concentreer je een tijdje op je vraag en laat dan in het zakje de stenen door je hand gaan tot je voelt welke je er dient uit te halen. Denk daarna nog even rustig na over het antwoord.

Nu een aantal divinatievormen de revue zijn gepasseerd, wordt het duidelijk dat divinatie veel ruimer is dan 'de toekomst voorspellen'. Divinatie kan gebruikt worden om inzicht in jezelf of bepaalde situaties te verkrijgen, relaties tussen gebeurtenissen uit te werken of gewoon je intuïtie aan te scherpen.

Veel plezier ermee!

Maya



PFI Belgium & Camelot Boom

Mabon Conference 2009

zaterdag 19 september

EMABB, Noeveren 67
Boom
10u - 23u

Gratis magische markt en infostanden
Openingsritueel, workshops, lezingen,
cirkelgesprekken
(Deelname € 15, PFI-leden € 13)
BBQ (€ 13)
Gratis live concert vanaf 20.30u

Voor betalende activiteiten is inschrijving verplicht
Contact en info: Maya; 0486 80 10 13; camelot.boom@skynet.be

V.U. Camelot Boom Tuyaertstraat 61 - 2850 Boom

MABON CONFERENCE 2009

Op september 2009 is het weer zover: de tweede editie van de Mabon Conference. Het belooft een speciale dag te worden!

De unieke locatie, het uitgebreide aanbod van interessante sprekers, het live muziekoptreden en het marktje dragen alvast hun steentje bij tot het geheel. Als je er vorig jaar bij was, reken er dan maar op dat het dit jaar minstens even geweldig wordt! Vorig jaar gemist? Wees er dan snel bij om je in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt.

Mabon Conference vindt opnieuw plaats op de unieke locatie van het Steenbakkerijmuseum EMABB (Noeveren 67 in Boom). De site won al meerdere prijzen en verzekert ons van een extra troef. EMABB zorgt ook met plezier voor geleide rondleidingen voor iedere geïnteresseerde. Neem alvast een kijkje op www.emabb.be

Programma

Na de opening door Maya brengen we om tien uur graag iedereen samen in het openingsritueel. Wie dit jaar het ritueel zal voorgaan blijft nog even een verrassing. Die wordt immers elk jaar door een andere traditie verzorgd.

Tijdens de dag zullen er workshops, lezingen en cirkelgesprekken worden georganiseerd met sprekers van verschillende paganistische strekkingen. Ze vertellen over hun traditie of levensbeschouwing, lichten symboliek en geschiedenis toe, zingen en dansen, ontsluiten de geheimen van de natuur en nog zo veel meer. We beschikken over meerdere zalen en kunnen daarom drie verschillende keuzemogelijkheden per tijdsblok aanbieden en dat tot 18 uur.

Verder zijn er infostanden, praatmomenten met sprekers en schrijvers en een magische markt. De kers op de taart is het avondritueel om 19 uur, met aansluitend het cake and wine-gedeelte: de BBQ. Uiteraard bent u niet verplicht de maaltijden bij ons te nuttigen en kunt u zelf voor uw drank en eten zorgen. De avond wordt rond 20.30 uur afgesloten met een live optreden. Nadien kunt u gerust nog bijpraten en nagenieten.

Meer weten? Inschrijven? Aarzel niet contact op te nemen!

Warme groeten

Maya

National Coordinator PFI Belgium

+32 (0)486 80 10 13

maya@paganfederation.be



De Nia Ervaring

Vreugdevol en ontspannen
Ontdek je het plezier van bewegen
Mét je lichaam, in je lichaam

Creatief en expressief
Laat je je verleiden door de muziek
Met een open geest, en vrije emoties

Geef je lichaam wat het nodig heeft
Nia!



Wat is Nia?

Nia is een wellness-fitness die werkt met de natuurlijke wijsheid en intelligentie van je lichaam, geest en emoties.

Nia combineert oosterse en westerse bewegingsvormen tot een organisch en holistisch geheel waarbij JOUW lichaam centraal staat. Jij voelt immers het best hoe jouw lichaam de bewegingen kan en wil uitvoeren.

Nia is een totaalconcept. Het maakt je lichaam fit, je geest soepel, je emoties vrij en jou als mens krachtig. Het biedt een balans tussen inspanning en ontspanning, vorm en vrijheid, zweten en sereniteit, bewustzijn en beweging. De muziek leidt je, stimuleert je en vermenigt zich als één geheel met de bewegingen.

Voor wie is Nia geschikt?

Nia is voor iedereen! Ga je vaak sporten of ben je al jaren niet meer uit je sofa gekomen, Nia is iets voor jou. Levensgenieters van elk niveau en met elke achtergrond zullen zich door Nia uitgedaagd en gestimuleerd voelen.

Kom het eens proeven, kom het eens ervaren.
Geef je lichaam een cadeautje: Nia!

Nia is like chocolate:
you just have to taste it!

Praktisch

Vanaf september elke di en do van 20u tot 21.15u.

Dinsdag:

Dijkstein — turnzaal basisschool
(Maanhoeveweg 33, 2840 Sint-Katelijne-Waver)

Donderdag:

Koningsteen — Iriszaal
(Oxidondstraat 168, 1880 Kapelle-op-den-Bos)

Info en inschrijvingen

Eerste keer inschrijven bij:

Lies Coppens

lies@palabrita.be

0486 50 14 36

www.niabelgium.be

EEN 'MUST' VOOR ALLE HEKSEN,
LUIT HET ANTWERPSE EN VER DAARBUITEN:

HEKSENCAFÉ

Ons Heksencafé heeft plaats in Deurne,
elke derde woensdag van de maand van 20.00 tot 24.00 u.

In een kader dat gezellig
rustiek en warm is...
Op een eerste verdieping,
helemaal voor ons alleen...
Waar we onze eigen muziek
kunnen spelen...
Waar we volledige caféservice
krijgen...
Waar het rookvrij is...



Het café is toegankelijk voor
heksen van elke leeftijd
(weliswaar met inachtnaam van de
Belgische wetgeving hieromtrent...),
elk geslacht en elke strekking...

Elke maand hebben we een ander gespreksthema,
maar 'vrije conversatie' blijft ook altijd mogelijk...

Er is véél GRATIS parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving
van het café

'De Witten Hert'

Turnhoutsebaan 2 te 2100 Deurne
op de hoek van het Cogelsplein (marktplein van Deurne),
de Turnhoutsebaan en de Hertstraat.

Als jij belangstelling hebt in dit project, mail dan je gegevens naar
ychelwydd@live.be of branwenneke@hotmail.com
of bel naar **0497 71 66 67** en we houden je op de hoogte...!

Agenda

Agenda juli 2009

- 1 juli 19.30 u — **PFI** (Boom) — Pagan Bar
- 2 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomerse verwenavond: Oosterse zelfmassage
- 2 juli 20 u — **Nia** (Koningsteen)
- 7 juli 21 u — **Zilveren Griffioen** (Boom) — Volle Maanwandeling
- 9 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomerse verwenavond: rugmassage
- 9 juli 20 u — **Nia** (Koningsteen)
- 10 juli 20 u — **Zilveren Griffioen** (Ekeren) — Boomwandeling
- 11 juli 15-21 u — **Anima Mundi** (Ronse) — Open lucht trancedans
- 13 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Gratis proefsessie emotioneel lichaamswerk
- 15 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's – Eerste chakra: stuitchakra
- 15 juli 20 u — **Heksencafé** (Deurne – De Witten Hert) — Energieplaatsen in de wereld
- 17 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond dans: element aarde
- 17 juli 20 u — **Brussels Pagans** (Taverne "North Express" Noordstation)
- 19 juli 10 u — **Emovere** (Leuven) — Familie-opstellingen
- 20 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond Emotioneel lichaamswerk
- 22 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's – Tweede chakra: sekschakra
- 23 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomerse verwenavond: vlindermassage
- 24 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond dans: element water
- 26 juli 14 u — **Zilveren Griffioen** (Sint-Katelijne-Waver) — Jaarfeest Luchnasahd
- 27 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond Emotioneel lichaamswerk
- 28 juli 19.30 u — **Emovere** (Leuven) — Maandelijkse spirituele boodschap
- 29 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's – Derde chakra: navelchakra
- 30 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomerse verwenavond: massage van schouders, nek en hoofd
- 31 juli 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond dans: element vuur

juli 2009

ma	di	woe	do	vrij	zat	zon
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



augustus 2009

ma	di	woe	do	vrij	zat	zon
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



Agenda augustus 2009

- 1 augustus 14 u — **Camelot** (Boom) — Open feest Lughnasad
- 3 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond Emotioneel lichaamswerk
- 5 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's – Vierde chakra: hartchakra
- 5 augustus 19.30 u — **PFI** (Boom) — Pagan Bar
- 7 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond dans: element lucht
- 10 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond Emotioneel lichaamswerk
- 12 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's – Vijfde chakra: keelchakra
- 13 augustus 20 u — **Nia** (Koningsteen)
- 14 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond dans: element ether
- 17 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond Emotioneel lichaamswerk
- 19 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's – Zesde chakra: derde-oogchakra
- 19 augustus 20 u — **Heksencafé** (Deurne – De Witten Hert) — Jaarfeesten
- 21 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond dans: 5 elementen samen
- 21 augustus 20 u — **Brussels Pagans** (Taverne "North Express" Noordstation)
- 22 augustus 10 u — **Emovere** (Leuven) — Familieopstellingen
- 24 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond Emotioneel lichaamswerk
- 25 augustus 19.30 u — **Emovere** (Leuven) — Maandelijkse spirituele boodschap
- 26 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's – Zevende chakra: kruinchakra
- 27 augustus 20 u — **Nia** (Koningsteen)
- 30 augustus 10 u — **Agape** (Koolskamp) — Introductiedag opleiding dans- en bewegingstherapie
- 31 augustus 20 u — **Emovere** (Leuven) — Zomeravond Emotioneel lichaamswerk

september 2009

ma	di	woe	do	vrij	zat	zon
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Agenda september 2009

- 2 september 19.30 u — **PFI** (Boom) — Pagan Bar
- 6 september 10 u — **Emovere** (Leuven) — Familie-opstellingen
- 8 september 20 u — **Nia** (Dijkstein – Sint-Katelijne-Waver)
- 10 september 20 u — **Nia** (Koningsteen)
- 13 september 10 u — **Agape** (Koolskamp) — Opendeurdag
- 13 september 5 u — **Atelier nachtwandelingen** (Kluisbos)
- 15 september 20 u — **Nia** (Dijkstein – Sint-Katelijne-Waver)
- 16 september 20 u — **Heksencafé** (Deurne – De Witten Hert) — Spiritueel bewustzijn
- 17 september 20 u — **Nia** (Koningsteen)
- 18 september 20 u — **Brussels Pagans** (Taverne "North Express" Noordstation)
- 19 september 10-22 u — **Mabon Conference** (Boom)
- 22 september 20 u — **Nia** (Dijkstein – Sint-Katelijne-Waver)
- 24 september 20 u — **Nia** (Koningsteen)
- 25 september 19.30 u — **Emovere** (Leuven) — Maandelijkse spirituele boodschap
- 27 september 11-21.30 u — **Emovere** (Leuven) — Gratis kennismakingsdag
- 29 september 20 u — **Nia** (Dijkstein – Sint-Katelijne-Waver)

Agape (Koolskamp)

Agape is een centrum voor vorming, training & supervisie in sjamanisme en integrale therapie. In de pijler sjamanisme leren we ons via ceremonie en ritueel opnieuw te verbinden met onze 'roots'.

E-mail: info@agapebelgium.be
www.agapebelgium.be

Anima Mundi (Ronse — Gent)

Ervaringscentrum voor sjamanisme en vrijheidspsychologie

<http://www.animamundi.be>

0032(0)477/47.20.25

0032(0)55/21.61.21

Atelier nachtwandelingen

We trekken een paar uur in stilte door het nachtelijke duistere bos tot we het ochtendlicht zien opdagen. Dit stappen van duisternis naar licht is bijzonder heilzaam voor de geest. We leren onze innerlijke angsten herkennen en loslaten. Na de wandeling praten we na bij een klein ontbijt.

<http://www.sarahbeweging.net>

Brussels Pagans

(Noordstation Brussel)

Elke derde vrijdag van de maand komen de Brusselse pagans bij elkaar in de taverne "North Express" in het Noordstation (CCN)

Meer informatie:
zardoz@telenet.be

Camelot (Boom)

Groep onder leiding van Maya, die samengesteld is uit verschillende lagen: een coven, een ritueelgroep, een studiegroep. Wij vieren geregeld open feesten die toegankelijk zijn voor iedereen die oprecht geïnteresseerd is.

Camelot.Boom@skynet.be

Carl Bigheart Team België (Onze-Lieve-Vrouw-Waver)

Carl BigHeart is een warm mens, die zijn leven laat leiden door Spirit. Hij helpt je te herinneren dat we één zijn, één hart, één ziel, verbonden met heel de schepping en al zijn bewoners. Het is zijn wens om deze universele wijsheid via zweethutceremonies en voordrachten in de wereld te brengen.

www.bigheart.wjaco.com

Emovere (Leuven)

Lichaamsgerichte technieken vol groeibevorderende mogelijkheden. Spirituele cursussen en workshops: emotioneel lichaamswerk, rebirthing, reiki, massage, lichttherapie, zweethutten,...

E-mail: emovere@skynet.be
www.emovere.be

Werkgroep Traditie

Nieuwheidense Asatru-beweging die gebruik maakt van natuursymboliek geïnspireerd op het Germaanse voorchristelijke erfgoed. Vormingsavonden, tijdschrift en jaarfeesten.

E-mail: hoofdzetel@traditie.be
www.traditie.be

Zilveren Griffioen

De activiteiten van de Sacred Well Open Circle zijn toegankelijk voor iedereen. Voorzie aangepaste kleding en schoenen voor buiten. Cake&Wine meebrengen is gebruikelijk maar niet verplicht.

E-mail: Zilveren.Griffioen@tiscali.be
 Merlyn en Willow:
 0477/17 64 58 of 0475/23 21 20

PFI Belgium



Contact:

Maya
Tuyaertstraat 61
2850 Boom
e-mail: maya@paganfederation.org



Wat is Pagan Federation International?

De Pagan Federation is een organisatie die paganisten van verschillende alternatieve spirituele paden vertegenwoordigt. Met meer dan 7000 leden is de Pagan Federation de grootste paganistische organisatie ter wereld. De meeste leden leven in het Verenigd Koninkrijk, maar sinds 1997 worden steeds meer afdelingen overal ter wereld opgericht, die zijn ondergebracht in Pagan Federation International. De werking van PFI staat los van PF, onder leiding van de 'international coördinator'. Elk land heeft zijn eigen 'national coordinator'.

De PF informeert het grote publiek, de media, de politieke en religieuze overheden over paganismen om zo misverstanden over alternatieve spiritualiteit uit de wereld te helpen.

De doelstelling van PFI is identiek aan de doelstelling van de Pagan Federation in Engeland, maar het accent ligt meer op sociaal contact, onderlinge ontmoeting en hulp dan op samenwerking met overheidsinstanties, hoewel dit in de toekomst niet wordt uitgesloten en zelfs wordt nagestreefd. Daarom werd PFI recent naar een Stichting omgevormd om zo een platform te

bieden om breder te kunnen handelen.

Maar in de eerste plaats proberen we als een contactpunt te fungeren voor eerlijke zoekers van de Oude Weg, de dialoog tussen de verschillende heidense stromingen onderling te promoten en de relaties met de meer bekende religies zoals bijv. het christendom, de islam,... te verbeteren.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is, en die zich in de volgende levenshouding herkent:

Liefde en verwantschap met de natuur, eerbied voor de levens-

krachten en de cycli van leven en dood.

Een positieve ethiek, die uitdrukking geeft aan de individuele verantwoordelijkheid om de eigen ware natuur te leren kennen en deze in harmonie met de gemeenschap te ontwikkelen. Dit wordt vaak uitgedrukt met de woorden "Als het niemand schaadt, doe wat je wilt".

Eerbied voor de volledige goddelijke realiteit, die het mannelijke en vrouwelijke overstijgt, zonder evenwel het mannelijke of het vrouwelijke aspect van het Goddelijke te ontkennen.

Oproep

Voor deze nieuwsbrief zijn we steeds op zoek naar artikels. Heb je een leuke activiteit meegemaakt, schrijf er dan een verslagje over. Wil je reclame maken voor een toekomstige activiteit, doe dat dan gerust! Hoe meer interactie tussen de leden onderling, hoe gezelliger het Vlaamse paganistische landschap wordt!

