



Lente 2010

Voorwoord

Een ongelooflijk prachtige lente toegewenst!

Op dit moment kan niemand er nog omheen. De lente is helemaal doorgebroken. Na de donkere en koude winter is de beleving van nieuw leven, licht en warmte een overheerlijke ervaring.

Het is overal en bij iedereen merkbaar. De tuincentra doen goeie zaken want alle tuinen worden netjes opgemaakt voor een veelbelovende zomer. Huizen worden gelucht en gepoetst. Alle winterstof moet eruit!!

Maar het is niet alleen poetsen en opruimen. Het kriebelt vooral om nieuwe projecten aan te pakken, of bestaande projecten nieuw leven in te blazen.

En dat geldt ook voor PFI

Belgium.

Onze leden zullen in de loop van de volgende weken een vragenlijst krijgen i.v.m. hun lidmaatschap. Bezorg aub zo snel mogelijk jullie reacties. Mogelijk publiceren we de resultaten al in de zomereditie. Want om het PFI-programma vast te leggen is vooral jullie stem belangrijk.

Wat al zeker vast staat is de inmiddels derde editie van onze

Mabon Conference

Die zal doorgaan op zaterdag 18 september 2010.

Daarom alvast deze oproep:

Heb je zin om een workshop te verzorgen, je handvaardigheid te delen, je vereniging voor te stellen, of een standplaats te huren, stuur dan een

berichtje aan:

maya@paganfederation.org

Laat je bekoren door de lentezon en inspireren door de ontluikende natuur! Geniet ervan!

Warme groeten

Maya

In dit nummer:

Voorwoord Maya	1
Magie in praktijk — Communicatie	2
Het element lucht	3
What's in a name... wicca	5
Zweethutten in OLV-Waver	7
Agenda	9
Info organisaties	10
Wat is PFI?	11



Stuur je evenementen en artikels naar:

maya@paganfederation.org

Uiterste datum voor de nieuwsbrief Zomer:

1 juni 2010

Magie in praktijk — Communicatie

Jurre

Als we met elkaar spreken, dan ontstaat er contact. Dit contact is vaak meer dan alleen de woorden die worden uitgewisseld. Als er "echt" contact is, dan wisselen we namelijk ook onze energieën aan elkaar uit. Vaak spreekt men van communicatie, maar bedoelt men toch iets anders. 'Ik heb het gecommuniceerd' hoor je wel eens zeggen. In dat geval is er geen sprake van echte communicatie, de ander heeft waarschijnlijk niet geluisterd en de kans is ook klein dat er verwacht werd dat er iets terug zou worden gezegd.

Nee, met communicatie bedoel ik échte communicatie, waarbij er gesproken en geluisterd wordt. Denk maar aan communicerende vaten, een begrip uit de natuurkunde, waarbij het evenwicht wordt gezocht. Als er aan de ene kant iets verandert, dan gebeurt er ook iets aan de andere kant. Dan wordt communicatie een verbinding tussen de verschillende personen die aan het gesprek deelnemen.

Bij een communicatie, een goed gesprek, raken onze aura's met elkaar verstrengeld. We bevinden ons in elkaars aura, elkaars lichaamsenergie. Indien deze energie sterk is, dan hoeft er niet zoveel te worden uitgelegd, vooral als de energieën in harmonie met elkaar zijn. We kunnen begrijpen zonder dat het tot achter de komma moet worden uitgelegd wat we nu precies bedoelen.

Als de energieën niet in harmonie zijn, dan worden de woorden vaak verkeerd uitgelegd of in het geheel niet begrepen.

Als we vlak bij elkaar zijn, ligt het voor de hand dat de aura's met elkaar verstrengeld raken, maar hoe zit dat op afstand? Voor mijn gevoel is het niet anders tijdens een telefoongesprek. Onze energie strekt zich dan uit naar de ander. Dit werkt zowel bij vaste telefoonverbindingen als over de mobiele telefoon. We kunnen dus niet stellen dat de energie zich via de telefoonlijn naar de ander verplaatst, dat moet via de ether gaan.

Het kan zelfs gebeuren dat we die energetische verbinding eerder tot stand brengen dan de verbinding tussen de twee toestellen. Ik heb het zelf vaak ervaren dat ik dacht 'ik moet diegene even bellen', en op dat moment word ik gebeld of krijg ik het sms'je al binnen.

Ik ben bijvoorbeeld dit artikel gaan schrijven omdat ik oppikte - dacht op te pikken 'Joh, het wordt nu tijd dat je een artikel aanlevert!!!

Deze energetische communicatie werkt volgens mij inderdaad over grote afstand. Zo moest ik een tijdje geleden sterk denken aan een goede vriendin van mij die ik zo'n 25 jaar geleden had ontmoet en met wie het contact ook al bijna zo lang was verbroken, mede omdat ze een paar duizend kilometer verderop woont. In een 'sentimentele' bui ben ik op internet gaan zoeken en vond ik haar e-mailadres. Het

bleek dat ze op dat moment behandeld werd voor kanker. Volgens haar was het een therapie om nieuw haar op het hoofd te krijgen, maar toch..

We communiceren nu regelmatig en het gaat overigens heel goed met haar.

Als het gaat om een goede vriend(in), dan ligt het meer voor de hand dat deze communicatie mogelijk is. Ik heb echter gemerkt dat het ook werkt met mensen die ik van te voren nog nooit had ontmoet. Als de ontmoeting dan fysiek plaatsvindt, heb je het gevoel alsof je elkaar al lange tijd kent (en misschien is dit ook wel zo als je de reïncarnatietheorie aanneemt tenminste)

Het uitwisselen van energieën op afstand komt ook voor bij bijvoorbeeld Reiki. Hierbij gebeuren soms ook rare dingen, zo zijn er mensen die anderen gaan "behandelen" op afstand, zonder dat die ander ervan weet of toestemming heeft gegeven. In dit soort gevallen komen we dicht bij de zwarte kant van de magie. Wees hier dus erg voorzichtig en terughoudend mee

In feite is het aansteken van een kaarsje voor iemand gebaseerd op dezelfde gedachte.

Veel plezier met alle goede vormen van communicatie

Jurre

www.burovoortarot.nl

www.druiden.info



Het element lucht

Jana

Gepubliceerd met toestemming

(C) Wiccan Rede * Spring 1989

We kunnen het niet zien, maar het is het element waarin we leven: lucht. We delen het met alle levende wezens en ademen het in zonder daar veel over na te denken. Hoe vreemd het ook in eerste instantie lijkt voor zo'n vluchtig medium: lucht bindt. Juist omdat we het delen met medemensen en andere wezens. Omdat het ons aan de aarde kluistert. Omdat het de juiste samenstelling moet hebben (synthese = verbinding) om ons in leven te houden, het juiste evenwicht tussen de verschillende gassen waaruit de atmosfeer is opgebouwd.

Zoals het fysieke element lucht de drager is van geluidsgolven, staat het magische element lucht voor communicatie. Taal, muziek, reizen en handel vallen onder dit begrip en Hermes/Mercurius met zijn gevleugelde helm en voeten, zijn caduceüs en lier, symboliseert ze alle. Zijn beeld siert bijvoorbeeld de hal van het beursgebouw in Amsterdam (diefstal, een ander aspect van lucht, is een jeugdzonde van Hermes).

Bij lucht hoort ook het denken, het verstand; het gehoorzintuig; de astrale wereld en het dierenrijk; het sanguïne temperament en de planeten Mercurius, Jupiter en Uranus. Het oosten, de morgen en de lente worden geassocieerd met lucht, en zo ook de aartsengel Gabriël en de Oostenwind, Euros, en de sylphen of sylphiden (feeën), de luchtwezens.

In de Tarot zijn het de zwaarden die lucht symboliseren (hoewel niet iedereen het hiermee eens is). In de Kleine Arcana geven de zwaarden het lagere aspect van het denkvermogen weer, zegt Noud van den Eerenbeemt, en daarmee het materiegebonden, ik-gerichte denken van het ego.

Dit lagere denken kan alleen negatieve, min of meer pijnlijke ervaringen brengen en daarom zijn de gezamenlijke zwaarden-kaarten 'het toonbeeld van ellende.' In de hofhouding is het de ridder die lucht

symboliseert en de Ridder van Zwaarden is het lucht-aspect van lucht en zodoende het denkvermogen en de daarin heersende chaos. Schrandheid zonder doel, een puur rationele denkwereld die geen enkel raakpunt heeft met de werkelijkheid. De ridder van zwaarden is de vakidoot, de puur rationeel ingestelde intellectueel, de op hol geslagen denker. (Sleutel tot de Tarot, Antwerpen, Parsifal 1983). De tarotkaart vertoont een dolzinnige rijdende ruiter met geheven zwaard, met wolken op de achtergrond en vlinders geborduurd op zijn mouwen. Wolken, vlinders, vogels en veren zijn symbolen voor lucht.

In een ritueel kan lucht worden gesymboliseerd door wierook of door iets anders dat geurt, bijvoorbeeld bloemen. En het instrument van het element lucht is het zwaard, of de athame. (En ook hier is discussie over mogelijk omdat sommigen het zwaard met vuur en de staf met lucht associëren). Het zwaard wordt gebruikt om de cirkel af te bakenen, de grenzen



van de heilige ruimte. Straks meer over het zwaard.

Dan laten we nu eerst de astrologen aan het woord en Carl Jung, die vier psychologische functies onderscheidde, ofwel oriënteringwijzen:

✦ Gewaarworden: iets met de zintuigen waarnemen en nagaan hoe het is, bijvoorbeeld hard, scherp, warm, etc. Overeenkomend met het element aarde.

✦ Denken: vaststellen wat het waargenomen is, en hoe het kan worden ingedeeld in het bestaande referentiekader (lucht).

✦ Voelen: vaststellen of het lust- of onlustgevoelens oproept, op grond waarvan het wordt aanvaard of verworpen (water).

✦ Intuïtie: (onbewust) weten waar het waargenomen vandaan komt en/of hoe het zich verder ontwikkelt (indirect waarnemen, vuur).

Denken en voelen vormen een paar onder de noemer 'rationele functies' omdat ze waarderend zijn en met waardebeoordelingen werken. Het denken onderscheidt waar van niet waar; het voelen onderscheidt lust van onlust. Het gewaarworden en de intuïtie worden irrationeel genoemd omdat ze werken door middel van waarnemingen waaraan geen oordeel is gekoppeld.

Ieder mens heeft alle vier de elementen in zijn horoscoop en alle vier zijn nodig voor een evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid. Toch zal er doorgaans één element de boventoon voeren en dit wordt de superieure functie genoemd. Een luchttype benadert alles wat op hem afkomt automatisch naar de criteria van zijn denken. Ook het gevoel wordt eerst met de denkfunctie benaderd, maar als de gevoelsfunctie bovenkomt, het waterelement wordt benadrukt, dan is de rechtlijnige denker bijzonder sentimenteel en overgevoelig. Hij heeft niet in de gaten dat de inferieure functie niet is te beheersen door de wil. De inferieure functie zal, wanneer er een sterke polariteit is tussen beide, meer opvallen dan de beter ontwikkelde superieure functie. Bij een denktipe valt zijn onzekere en hachelijke gevoelsleven eerder op dan zijn denken waar niets op aan te merken valt.

Naast de superieure functie en de tegenpool daarvan, de inferieure functie (in de paren denken en voelen, gewaarworden en intuïtie) nemen de andere elementen een helpfunctie in. Omdat de inferieure functie zo'n sterke band heeft met het onbewuste, uit deze zich op een onverwachte, onberekenbare manier, vaak kinderlijk, grillig of driftmatig.

Men ziet dan een gedrag dat van de persoon niet verwacht wordt. In geval van een denktipe bijvoorbeeld een sentimentele uitbarsting. Mensen zijn in hun superieure functie introvert ofwel extravert, en het omgekeerde in hun inferieure

functie. Op deze manier ontstaan er acht bewustzijnstypen.

In de wicca wordt ernaar gestreefd alle aspecten van onze persoonlijkheid te ontplooien. Toch zal van de vier functies er één dominant blijven. We kunnen (later in ons leven) leren ná die eerste functie de andere elementen toe te passen.

Het element lucht kent een rationele verbinding van feiten en gebeurtenissen. Het luchttype benadrukt vooral het denken in abstracte vormen, theorieën, ideeën en begrippen, met een opvallende objectiviteit en beweeglijkheid van geest. Voor dit type is naast het denken ook de communicatie en het uitwisselen van ideeën met anderen van belang. Daarom kunnen deze mensen zich ook in de juiste bewoordingen uitdrukken. Luchttypes treden bemiddelend en vriendelijk op, maar omdat ze tot elke prijs de harmonie willen bewaren, en omdat ze snel de gedachten van anderen kunnen volgen, wordt er wel eens een vluchtige indruk gewekt. 'Zoals de wind waait, waait mijn jasje'. Intellectuele capaciteiten worden hoger gewaardeerd dan de realiteit en dromen worden daarom vaak niet verwezenlijkt, ondanks het sterk ontwikkelde verstand. Het luchttype komt vaak koel en emotioneel over door zijn neiging alles te toetsen aan de logica en te bezien op logische samenhang. Hij houdt ervan alles onder te brengen in een kader waaraan alle ervaringen kunnen worden opgehangen en met behulp waarvan hij kan objectiveren en relativeren. Het denkproces staat centraal maar de behoefte aan inspiratie van buiten is groot, om het proces van het denken en de communicatie op gang te kunnen houden. Het luchttype mens is flexibel in gedachten, woord en gebaar, actief, werkzaam, levendig, leergierig, mededeelzaam en voor alles verbindend, vandaar dat dit element wel het element van de vereniging wordt genoemd.

De luchttekens verbinden de feiten, brengen deze zo objectief mogelijk samen in een referentiekader, wat helaas nog weleens te star en dogmatisch kan worden. Wat er niet in past, is dan per definitie onjuist in de ogen van het luchttype. Het andere uiterste is dat de flexibiliteit zo sterk wordt dat er nog maar wei-

nig standvastigheid is.

Tot de luchttekens behoren Weegschaal, Tweelingen en Waterman. Libra, de Weegschaal, houdt van evenwicht, harmonie. Gemini, Tweelingen, vraagt naar het waarom der dingen, op een analyserende manier. Het mentale element, logisch en wetenschappelijk aangepakt. Aquarius, de Waterman, zoekt ook maar betreft daarin de hele mensheid. De nadruk ligt hier op communicatie, vandaar het symbool voor Aquarius, dat uit twee golfjes bestaat.

Het zwaard van de rede is een wapen, in het dagelijkse leven (vroeger en voor bepaalde klassen) en in de magische betekenis van het woord. Alle wapens horen bij lucht, omdat conflicten thuis horen in de mentale sfeer, dus lucht. (Evenzo horen geestelijke ontleedmesses hier thuis, die inzichten blootleggen alsof ze door een chirurg worden gehanteerd). Maar het zwaard werd ook ter verdediging gebruikt en om de grenzen aan te geven van een land of een gebied.

Op metafysisch niveau is het zwaard een symbool van 'discriminatie': onderscheid, het doordringend vermogen van het intellect, spirituele besluitvorming en de onschendbaarheid van het heilige. Als onderscheidingsvermogen is het zwaard symbool voor de hogere vorm van ridderschap.

Het tweesnijdend zwaard symboliseert de duale krachten van manifestatie, schepping en vernietiging, leven en dood. De vier zwaarden van een monarch bij zijn kroning zijn: het zwaard van staat, het botgemaakte zwaard van genade, spirituele gerechtigheid en wereldlijke gerechtigheid.

Een zwaard behoort verdiend te worden door het afleggen van een proeve van bekwaamheid. Wie in deze tijden een zwaard wil verdienen, kan er zelf een aanschaffen en het in bewaring geven bij een vriend. Deze geeft dan een opdracht of stelt een vraag. Pas wanneer een bevredigend antwoord wordt gegeven, is het zwaard verdiend.

Een 'wapen' in de wicca is een ritueel instrument dat symboliseert dat je bent gewapend, toegerust, bekwaam, om de taken aan te kunnen die je jezelf hebt opgelegd; en dat je jezelf vertrouwd hebt

gemaakt met enkele technieken en praktijken. Een wapen in deze zin is een verlengstuk van je persoonlijkheid, je vibraties. Om deze reden moet je bij voorkeur je eigen wapens maken, of gedurende langere tijd bij je dragen. Hoe meer energie je erin stopt door het zelf te maken, erover te mediteren, het bij je te dragen, des te meer kracht zal het verkrijgen.

Het persoonlijke wapen van een heks is de Athame (een coven heeft gezamenlijk een zwaard), een 'tweesnijdend' mes met het formaat van een aardappelschilmesje tot een grote versierde dolk. Het mes moet symmetrisch zijn om de energieën goed te kunnen geleiden, maar mag niet in werkelijkheid kunnen snijden.

Er zijn complete athames te koop bij esoterische winkels, maar ook een lemmet uit een ijzerwarenwinkel kan worden gebruikt om er een eigenlijk heft aan te maken van zwart of anderszins donker hout uit een doe-het-zelf zaak (vers hout kan gaan scheuren).

Kies een mes zonder geschiedenis van bloedvergieten, dus het liefst een geheel nieuw exemplaar. Maak het mes bot met een kleine slijpsteen en een druppeltje machine-olie. Verwijder eventueel een ongewenst heft, maak een nieuw heft (twee helften op elkaar lijmen) en werk het af. Snijd er desgewenst symbolen in met een geslepen schroevendraaiertje als beitel. Schilder of beits het geheel en schilder de symbolen in wit, zilver of goud. Maak het af met olie, was of matte blanke lak. Vet eventueel het lemmet in met vaseline tot het gebruikt wordt. Uiteraard houd je tijdens het werk in gedachten waartoe de athame dient.

Wie vertrouwd wil raken met het element lucht, doet er goed aan "Magie op Eigen Kracht" ("The Gentle Arts of Aquarian Magic") van Marian Green te lezen (hoofdstuk lucht) en haar aanwijzingen op te volgen. Ademhalingsoefeningen, wierook, weermagie (wolkjesplitsen als oefening) en de training van mentale vaardigheden komen hier aan bod.

Overige literatuur

Karen M. Hamaker-Zondag: Elementen en kruizen als basis van de horoscoop // Karen M. Hamaker-Zondag: Psyche en astrologisch symbool (beide Amsterdam, Schors). // Merlin: The Athame (Wiccan Rede, Summer 1981, p.15-18)

What's in a name...Wicca

Tamarisk

Inleiding

“Wicca” is een woord dat je vandaag toch regelmatig tegenkomt, net als de beoefenaars ervan. Velen noemen zich wicca, dragen een pentagram rond hun nek, zwaaien met hun athame of heksenmes in de lucht en springen bij nacht rond in het bos. Zij beweren dat ze bedreven zijn in kruidenkennis, healing en allerlei soorten magie en vereren de natuur en de polariteit tussen God en Godin. Tevens vieren zij het steeds maar draaiende wiel van het leven tijdens hun sabbats, of bekwamen zich in magische praktijken tijdens de esbats.

Wicca kent verschillende tradities en sinds het ontstaan ervan springen de covens, groepen en clans als paddenstoelen uit de grond. Voor elk wat wils! Indien je echter liever alleen werkt, geen probleem, dan ben je gewoon een solitaire heks of wicca.

Maar wat houdt dit nu eigenlijk juist in? Ben je een nep-wicca als je niet in een officiële Coven ingewijd bent? Wat met geheimhouding en inwijding? Vanwaar komen al die tradities?

Hekserij is al zo oud als de mensheid. Sinds we hier op aarde rondlopen zijn we op zoek naar spiritualiteit, naar het vermogen om in te grijpen in ons bestaan, om ons leven beter, aangener en zinvoller te laten verlopen. Wicca is hier een mooi uitvloeisel van.

Dat is wat een wicca ook doet: door middel van de natuur en van magie, meditatie en kennis probeert een wicca om het leven een beetje naar zijn of haar hand te zetten, om er meer van te kunnen genieten, om te genezen, om te helpen, om het waarom van ons verblijf hier op Aarde te kunnen plaatsen. Wicca's zien zichzelf als een deel van onze Aarde met al wat er op leeft, kortom, zij zijn ermee verbonden. En als onze wereldbol met al zijn schatten goddelijk is, wel dan leeft in ieder van ons een vonk van deze goddelijkheid.

Ethiek

Wicca is een natuurreligie, het zich ten dienste stellen van, het zich in verbinding stellen met de God en de Godin. Het is het ervaren van een goddelijke energie die in alles aanwezig is, ook in jezelf, en in je medemensen. Alles is door die ener-

gie met elkaar verbonden en als je ondoordacht handelt dan kan je deze onderbreken, met alle gevolgen van dien. Ieder draagt zijn verantwoordelijkheid om deze energiestroom in ere te houden, en zal de gevolgen van zijn handelingen moeten accepteren, en zijn fouten zo nodig moeten herstellen.

Een wicca houdt zich dan ook aan de regel: “Doe wat je wilt, mits je niemand schaadt”. Deze levensvisie trekt zich als een rode draad door je leven, je handelen, je omgeving, het milieu, de natuur, kortom door je hele zijn.

Magie

In wicca staat magie centraal: dit is de wetenschap om de wereld te veranderen, overeenkomstig de wil. De menselijke geest is de bron van alle magie. Magie een techniek die een wicca inschakelt als hij iets voor mekaar wil krijgen. Wiccamagie is aardegericht en streeft enkel goede dingen voor de wereld, de natuur en de mens na.

Wat is de betekenis van het woord Wicca?

Gerald Gardner gebruikte het woord Wicca voor het eerst in zijn boek uit 1949 “Witchcraft today”. Hij is de grondlegger van deze vorm van hekserij.

Wicca is een term waarover tot op heden nog discussie is, maar “kunde” of “wijsheid” zou betekenen. Er wordt algemeen aangenomen dat het woord “wicca” en het engelse woord “witch” teruggaan op het Oud-Engelse “wicce” (heks) en “wicca” (tovenaar). Deze woorden stammen af van het Indo-Europese “weik” dat “waarzeggerij” of “toverij” betekent.

Wat is Wicca?

Wicca werd voornamelijk populair in de jaren 50-60 door het opkomende feminisme en de verworven vrijheden van de mens. Bij aanvang was hekserij dan ook een reactie tegen de gevestigde- en dogmatische waarden op het gebied van individu, religie en de dominante mannenwereld, maar na enige tijd komt er een betekenisverschuiving: hekserij staat voor kennis, macht, kracht, wijsheid, sterkte en onafhankelijkheid.

Wicca werkt met de polariteit van God en Godin en ervaart de natuur als beziel-

en geschapen uit één goddelijke bron. Het mysterie van de natuur kan volgens heksen enkel vertaald worden in het spel tussen deze twee polen. Man en vrouw worden daardoor gelijkwaardig, met alle respect voor de biologische kenmerken van hun sekse. Je zou eerder kunnen stellen dat ze mekaar aanvullen: “Het logische denken van de man, in combinatie of in harmonie met het gevoelige, het emotionele van de vrouw”.

Wicca's werken ook met de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Dit zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd en die we terugvinden in de natuur, maar waaruit ook de mens is samengesteld zowel op lichamelijk, geestelijk, emotioneel als spiritueel vlak. Het gaat om de principes materie, gevoel, ratio en daadkracht. Daarnaast is er nog een vijfde element, “ether” genoemd, dat staat voor de “geest” of “liefde”.

Deze elementen worden ook ingedeeld in mannelijke, ofwel actieve, gevende elementen, en in de vrouwelijke, ofwel passieve, ontvangende elementen. De mannelijke zijn vuur en lucht, de vrouwelijke zijn water en aarde. Elk levend wezen heeft de vier elementen in zich. Ook vinden we ze terug in ons dagelijks bestaan: het vuur houdt ons warm, meestal in de vorm van de zon, het water stilt onze dorst, de aarde geeft ons voedsel en we ademen de lucht in om in leven te blijven.

Wicca is een ervaringsgodsdienst: er zijn geen dogma's. Daardoor kunnen wicca's, naast een aantal gemeenschappelijke overtuigingen, tevens verschillende opvattingen hebben.

Het is ook een natuurreligie, die momenteel zeer veel succes heeft over de ganse wereld omdat deze beweging op diverse behoeften van de hedendaagse mens inspeelt:

* het individu staat centraal en is belangrijk: men mag zelf bepalen wat kan en mag, zonder angst te hebben voor een autoritaire macht, verouderde dogma's en straffen. Een wicca kent echter het belang van de regel: “doe wat je wil zolang je niemand schaadt” en tracht zijn of haar leven hier naar in te richten.

* milieubewustzijn: de natuur wordt als goddelijk ervaren en men draagt dus mee

de verantwoordelijk om deze in stand te houden voor ons nageslacht. De natuur is onze tempel, onze wereld, onze thuis. Respect voor de natuur is een basisprincipe. Wicca's vertoeven graag in de natuur, werken ermee en voelen hoe zij er een deel van zijn.

* spirituele, emotionele en verbeeldingrijke behoefte van de mens. De mens heeft nood aan magische ervaringen, aan spiritualiteit. Wicca komt hieraan tegemoet volgens zijn eigen wens, zonder dat iemand anders hem of haar daartoe dwingt om bepaalde opvattingen over te nemen.

Tradities

In 1950 werd de wet op de hekserij in Engeland afgeschaft en vervangen door de wet tegen frauduleuze media. Gardner kwam als eerste naar buiten met zijn boeken over hekserij en wicca. Hij zou ingewijd zijn in een oude, geheime coven in New Forest, in het Zuiden van Engeland. Wicca is dus een neopaganistische religie, opgericht rond 1950 door Gardner, en hij gebruikte hiervoor elementen vanuit de volkstradities, zijn buitenlandse reizen, de vrijmetselarij, uit oude culturen en het occultisme. De meeste huidige tradities zijn afsplitsingen van hem, of lieten zich door hem inspireren. De bekendste zijn de Gardneriaanse, Alexandrijnse, Seax en Faery wicca, en het Dianisme. Na Gardner kwamen er steeds meer mensen die zich met wicca gingen bezighouden, boeken schreven en covens oprichtten; bekende namen zijn Alex Sanders, Elsy Kloeg, Viviane Crowley, Dorien Valiente, Stewart en Janet Farrar en Gavin Bone, Phyllis Currott, Raymond Buckland, en vele anderen.

Er is ook een hele groep mensen actief die beweren dat ze van een zeer oude traditie of familie afstammen, en zij noemen zich "erfheksen", maar ook wicca.

Daarnaast kiezen velen ervoor om het pad alleen te volgen: de solitaire wicca's.

Er zijn ook eclecticische wicca's en covens, zij die geen enkele traditie strikt volgen, maar die uit de verschillende bestaande tradities en culturen net die aspecten gebruiken die hem of haar liggen, aangevuld met eigen creativiteit.

Vele van de bekende heksen of wicca's worden omgeven door geheimzinnigheid of bedienen zich van mooie verhalen. Of al die beweringen nu waar zijn of niet laat ik hier in het midden, daar zijn al ettelijke discussies over gevoerd. Feit is dat ze ons een mooie en bruikbare religie nalieten. Hiervan getuigt toch wel de explosieve

groei van deze natuurreligie. Vandaag kan iedereen toenadering zoeken en informatie kan je overal vinden. Het is alleen maar de vraag of deze religie wel voor iedereen is weggelegd. Velen voelen zich geroepen maar weinigen slagen erin om hun hele leven en al hun daden in overeenstemming te brengen met de principes van deze religie. Wicca doet niet aan het werven van leden en het is ook niet de bedoeling dat het een grote, uitgebreide gemeenschap wordt, en er is geen overkoepelend orgaan dat hen op de vingers tikt of controleert of ze het wel goed doen. Er is geen geschreven boek waarin staat waaraan je je moet houden, en wat je nu juist moet geloven. Wicca's zijn daardoor volledig verantwoordelijk voor hun gedrag en daden, je moet zelf hieraan werken, en oplossingen zoeken. Wicca zijn is een roeping, een levensvervulling. Je stelt jezelf ten dienste van de natuur en je medemens.

En of een bepaalde traditie "goed" of "slecht" is, nu wel of niet "wicca" is, moet ieder voor zich uitmaken. Weet wel dat als je ingewijd wordt in een bepaalde traditie, je hiervoor uit eigen vrije wil koos, en dat je daardoor aan de regels van deze traditie gebonden bent, alhoewel er binnen wicca nog heel wat ruimte is voor je eigen interpretatie.

Er zijn echter nog bepaalde wetenschappen, ervaringen en kennis die je niet van het internet of uit boeken kan plukken. Daarom houden sommige wicca's, waaronder de Gardneriaanse en Alexandrijnse traditie, zich nog steeds aan een zekere vorm van geheimhouding, en enkel zij die op de juiste manier ingewijd werden, krijgen deze kennis door. Eigenlijk is bijna alles reeds opgeschreven, dus kunnen we niet meer spreken over echte geheimhouding, maar eerder over discretie en fatsoensnormen. Wat er intern in de coven gebeurt, blijft binnenskamers, ook steel je de kennis niet van je inwijders om je er daarna mee te verrijken, en je geeft zeker geen namen, adressen en vertrouwelijke informatie over anderen door aan buitenstaanders. Iemand die deze eed breekt, riskeert uitsluiting en meestal gaat dat gepaard met een zeer emotioneel reageren, van beide partijen, want de band in een coven kan net zo intens zijn als in een familie.

Maar als alles reeds geschreven is, bestaat er dan geen geheime kennis meer? Jawel, en het gebrekkig omgaan hiermee kan leiden tot zelfbeschadiging of het schaden van anderen. Daardoor zondig je tegen de belangrijkste doelstelling van de

Wicca, nl. niemand schaden. Daarom ook is het belangrijk om de wetenschap enkel door te geven aan leden die hun kennis en bekwaamheid gedurende geruime tijd bewezen hebben, mensen die hun ego onder controle hebben, mensen die oprecht zijn.

Wat is wicca voor mij?

Ikzelf behoor tot de Alexandrijnse traditie door vorming en inwijding. Dat was wat ik en mijn partner zochten en vonden bij de Greencraft traditie, maar ook bij Janet Farrar en Gavin Bone. Zij leerden ons tevens om kritisch te zijn, en dingen in vraag te stellen, maar ook om zelf de antwoorden te vinden, in onszelf en in de natuur.

Wij hebben reeds 10 jaar onze eigen Coven: "Ni d'Jenatche" of "Heksennest" genaamd, verwijzend naar de immer groene en mysterieuze bol: de maretak.

Hoe onze groep werkt, wordt voornamelijk bepaald door de leden, hun interesses en waar zij zich goed bij voelen. De pijlers waar wij op steunen zijn (zelf) respect, liefde, vertrouwen en het kunnen dragen van verantwoordelijkheid. En we houden ervan om er af en toe eens een humoristische toets in te brengen, of om ons te uiten met veel dans, drum en zang.

Ik vind het belangrijk dat groepsleden hun verantwoordelijkheid opnemen en de Craft en hun medemensen met respect benaderen. Gezamenlijke afspraken worden duidelijk bij de intrede besproken, en daar houdt men zich ook aan. Dit is nodig om een goede werking binnen de Coven te vrijwaren. Inwijdingen worden hier pas gegeven als iemand daar volledig klaar voor is, als men voldoende kennis en inzicht verworven heeft, en als men de nodige verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn daden.

Ook zéér belangrijk is dat de covenleiders wel degelijk geschoold zijn om de leer op de juiste manier door te geven en dat ze tevens hun leden de gelegenheid geven om vragen te stellen en om gezonde discussies aan te gaan. Dat ze mensen de mogelijkheid bieden om zelf na te denken, en om eigen keuzes te maken. Zij moeten vooral beseffen dat ieder individu binnen de Coven gelijk is, maar elk met zijn of haar eigen, unieke "ik". Het ego van de leraar(s) mag zeker de groep niet overstijgen. De coven is een veilige thuishaven waar men met gelijkgestemden kan samen zijn, waar men kennis en vaardigheden kan opdoen, kortom, een "thuis."

Vandaag werken volgens de Alexandrijnse traditie wil niet zeggen dat we dogmatisch vasthouden aan wat in de jaren '60 geschreven werd. Wij voegen regelmatig nieuwe kennis en nieuwe belevingen toe. Wicca is immers een steeds groeiende en levendige religie. Het is een levenspad waarop je altijd voor nieuwe uitdagingen, lessen en vaardigheden komt te staan.

Wij hebben ook respect voor andere tradities en we zoeken regelmatig toenadering tot hen, waar we allen van genieten, want het is leuk om andere heksen, wicca's en paganisten tegen te komen op je pad. Er zijn vele wegen die de zoekende mens bewandelt en ieders pad bevat een deel van de waarheid. Wicca's proberen de essentie van de natuur en van het universum te begrijpen. Ze zien de mens niet als overheerser van de schepping, maar als een onderdeel ervan. Wicca tracht deze harmonie van alle leven als materiële manifestatie van het Goddelijke te herstellen.

We zijn vandaag alweer tientallen jaren verder na de eerste geschriften over wicca, en nog te dikwijls hoor je over wicca of over zijn beoefenaars op een negatieve wijze spreken.

We zoeken allen het pad naar de volmaking, het geluk, de samenhang. We zijn tegen oorlog en verwoesting. We houden allen van het leven, van Moeder Aarde met al haar schatten. Elkeen bewandelt dit pad naar zijn eigen kunnen en goeddenken.

Daarom wil ik, als Alexandrijnse wicca, vragen om de hand naar elkaar te reiken, zonder je eigenheid te verliezen. Kijk diep in jezelf en hou de idealen van de wicca rein, toon respect voor ieders pad. Hou de werking van je eigen groep binnenskamers maar kom buiten om samen een groter doel te steunen. Gebruik je energie om een grotere verbondenheid te creëren. Ook solitaire heksen zouden gemakkelijker toenadering moeten krijgen tot andere wicca's, zonder zich te moeten schikken naar hun manier van beleving. Laat wrok en wrevel achterwege en open je hart. De wereld kan er alleen maar beter van worden.

Dat zou pas vuurwerk geven!

Blessed Be!

Tamarisk

Coven Ni d'Jenatche

Een woordje uitleg over de zweethutten in Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Twé traditionele zweethutceremonies, op zaterdag 22 mei en op zondag 23 mei

Deze keer is naast Ron Evans ook José Brown aanwezig. De hutten gaan door op de prachtige plek van Bruno en Lies in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (nabij Mechelen).

De zweethut is een bijzondere, oeroude Ceremonie om samen te bidden, te danken, te zingen en te 'smelten'. Te smelten uit ons hoofd, onze denkpatronen, rigide overtuigingen en oordelen over onszelf, de anderen en de wereld waarin wij leven. Te smelten en weer te worden zoals onze oorspronkelijke natuur is: spontaan, open en vol van levenskracht en vreugde.

Voor diegenen die nog niet het genoegen gehad hebben Ron te ontmoeten: Ron Evans is een Ceremonieleider en Elder van de Chippewa-Cree Indianen uit Canada. Hij reist naar Europa om deze waardevolle en wondermooie Ceremonie te delen met ons, westerlingen.

José Brown is een Britse die reeds 25 jaar bij Ron, en andere Native teachers, in de leer is.

De Ceremonie begint **om 12:00 uur** met het aansteken van het vuur.

Daarna houdt Ron een teaching over de zweethut. Voor we de hut ingaan eten we samen soep en brood. De ceremonie duurt de hele dag tot de avond. De Ceremonie wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Breng eten mee om te delen met de andere deelnemers.

De prijs bedraagt **60 euro**, en gaat na aftrek van de kosten integraal naar Ron & José waarmee zij in hun reis en levensonderhoud voorzien. De plaatsen zijn beperkt dus reserveer tijdig via mail ingrid.wolfs@skynet.be of op het nummer 02 420 15 19 en schrijf € 60 over op het nummer **001-3146581-74**.

Gelieve mee te brengen: 2 handdoeken, badjas en slippers, eventueel regenkleedij en een attentie voor de vuurmensen.

Vrouwenzweethut op zaterdag 29 mei 2010 van 10 u tot 20 u

Begeleiding: Inge Deblicck en Hilde Desloovere

De zweethut is een eeuwenoud ritueel dat in verschillende culturen gebruikt wordt voor zuivering en gebed. We zullen binden, zingen, danken, smelten, stil zijn, ons laten inspireren door de elementen vuur, water, lucht en aarde en zo terugkeren naar onze essentie. Omdat ook het reinigende aspect ons aanspreekt, nodigen we jullie uit om die dag sober te eten. Wij zorgen voor noten, fruit en thee en na de hut soep met brood.

Plaats: Hoogstraat 64, 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver

Bijdrage: € 60

Voor informatie of inschrijving:

inge.deblicck@orange.nl – tel +31 (0)

46.458.18.26 of

hilde.desloovere@hotmail.com – tel +32

(0)495 88 19 18

Als je ingeschreven bent, krijg je ongeveer 2 weken voor de aanvang van de zweethut nog een mail met de wegbeschrijving en andere praktische gegevens.



ZATERDAG 5 JUNI 2010 VANAF 11 U TOT 23 U

“SPIRITWITCH 2010!”

SPIRITUEEL EN MAGISCH MARKTJE **TE LANGDORP (BELGIE)**

ESOTHERISCHE SHOPS, OORKAARSEN, ENCAUSTING, REIKI, KLEDIJ, EDELSTENEN, AYURVEDISCHE MASSAGE, KLANKSCHALENMEDITATIE, KAARTLEGGEN, SCHILDEREN, ETHERISCHE OLIE EN ZALF, SJAMANENFLUITEN EN -DRUMS, PARELTJES, HEKSENSPULLETJES, ALOE VERA-PRODUCTEN, ZELFGEMAAKTE BOEKEN, LEKKERE LIKEURTJES, DRUMCIRKEL, WORKSHOPS, LEZINGEN, DANSINITIATIES EN NOG VEEL MEER ...

GEZELLIGE PAGANBAR, LITHA-RITUEEL EN OPTREDENS MET O.A. BUIKDANS - EN TRIBALBELLYDANCE GROEP “TAMMATAI TRIBE”, VUURPOI DOOR HET “SITARYX” TEAM, EN VUURSPUWEN DOOR “FIRE DRAGON GWYDION”.

Blijven slapen in je eigen tentje is mogelijk. Eigen djembé of drum meebrengen is wenselijk! Blessed be!!

Contact, info en inschrijvingen:

!!adres locatie wordt meegedeeld bij inschrijving!!

Coven Ni d'Jenatche, Langdorp (Aarschot) België

tamarix@telenet.be

GSM: 0477/30.57.00

Privétuinfeest, enkel toegankelijk na inschrijving op voorhand.

Bijdrage: € 5 vanaf 12 jaar.

Mei 2010

ma	di	woe	do	vrij	zat	zon
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Agenda mei 2010

- 1 mei 10-17 u — **Agape** (Koolskamp) — Ceremony and prayer met Ron Evans
- 2 mei 10 u — **Agape** (Koolskamp) — Zweethut voor vrouwen met Jose Brown
- 2 mei 10 u — **Emovere** (Leuven) — Familie-opstellingen
- 3-4 mei 10-18 u — **Agape** (Koolskamp) — Training Pipe Carrier
- 5 mei 18 u — **Agape** (Koolskamp) — Vrouwen en initiatie met Jose Brown
- 5 mei 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's: Navelchakra
- 9 mei 10 u — **Agape** (Koolskamp) — Zweethut
- 9 mei 4 u — **Kluisbos** — Nachtwandeling
- 12 mei 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's: Hartchakra
- 15 mei 11 u — **OLV-Waver** — Zweethutceremonie met Carl Bigheart
- 16 mei 11 u — **OLV-Waver** — Zweethutceremonie met Carl Bigheart
- 19 mei 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's: Keelchakra
- 19 mei 20 u — **Heksencafé** (Deurne – De Witten Hert)
- 21 mei 18.30 u — **Brussels Pagans** (Café Roskam, Brussel)
- 24 mei 10 u — **Agape** (Koolskamp) — Vuurloop
- 26 mei 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's: Derde-oogchakra
- 29 mei 10-20 u — **OLV-Waver** — Vrouwenzweethut
- 30 mei 10 u — **Emovere** (Leuven) — Familie-opstellingen

Agenda

Juni 2010

ma	di	woe	do	vrij	zat	zon
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Agenda juni 2010

- 2 juni 20 u — **Emovere** (Leuven) — Reis door de chakra's: Kruinchakra
- 5 juni 11-23 u — **Coven Ni d'Jenatche** (Langdorp) — Spiritwitch 2010
- 15 juni 19.30 u — **Anima Mundi** (Melle) — Midzomer trance-dans
- 16 juni 20 u — **Heksencafé** (Deurne – De Witten Hert)
- 18 juni 18.30 u — **Brussels Pagans** (Café Roskam, Brussel)
- 19 juni — **Camelot** (Boom) — Open feest Litha
- 19 juni 14 u — **Anima Mundi** (Ronse) — Midzomerviering
- 20 juni — **Litha Lier**
- 21 juni — **MIDZOMER — LITHA**
- 27 juni 10 u — **Emovere** (Leuven) — Familie-opstellingen



July 2010

ma	di	woe	do	vrij	zat	zon
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Augustus 2010

ma	di	woe	do	vrij	zat	zon
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Agenda juli 2010

- 4 juli 3.30 u — **Hallerbos** — Nachtwandeling
- 12 juli 20 u — **Emovere (Leuven)** — Gratis proefles Emotioneel lichaamswerk
- 14 juli 20 u — **Emovere (Leuven)** — Dans je in je element: Aarde
- 15 juli 18.30 u — **Brussels Pagans (Café Roskam, Brussel)**
- 21 juli 20 u — **Emovere (Leuven)** — Dans je in je element: Water
- 21 juli 20 u — **Heksencafé (Deurne – De Witten Hert)**
- 24 juli 10 u — **Emovere (Leuven)** — Familie-opstellingen
- 28 juli 20 u — **Emovere (Leuven)** — Dans je in je element: Vuur

Agenda augustus 2010

- 1 augustus — **LUGHNASAD – LAMMAS**
- 4 augustus 20 u — **Emovere (Leuven)** — Dans je in je element: Lucht
- 11 augustus 20 u — **Emovere (Leuven)** — Dans je in je element: Ether
- 18 augustus 20 u — **Heksencafé (Deurne – De Witten Hert)**
- 19 augustus 18.30 u — **Brussels Pagans (Café Roskam, Brussel)**
- 22 augustus 10 u — **Emovere (Leuven)** — Familie-opstellingen
- 25 augustus 20 u — **Emovere (Leuven)** — Dans je in je element: 5 elementen samen

Organisaties

Agape

(Koolskamp)

Agape is een centrum voor vorming, training & supervisie in sjamanisme en integrale therapie. In de pijler sjamanisme leren we ons via ceremonie en ritueel opnieuw te verbinden met onze 'roots'.

E-mail: info@agapebelgium.be
www.agapebelgium.be

Anima Mundi

(Ronse — Gent)

Ervaringscentrum voor sjamanisme en vrijheidspsychologie

<http://www.animamundi.be>

0032(0)477/47.20.25

0032(0)55/21.61.21

Atelier nachtwandelingen

We trekken een paar uur in stilte door het nachtelijke duistere bos tot we het ochtendlicht zien opdagen. Dit stappen van duisternis naar licht is bijzonder heilzaam voor de geest. We leren onze innerlijke angsten herkennen en loslaten. Na de wandeling praten we na bij een klein ontbijt.

<http://www.sarahbeweging.net>

Brussels Pagans

(Brussel)

Elke derde vrijdag van de maand komen de Brusselse pagans bij elkaar in de Café Roskam, Vlaamsesteenweg 9, 1000 Brussel.

Meer informatie:
zardoz@telenet.be
www.brusselspagans.org

Camelot

(Boom)

Groep onder leiding van Maya, die samengesteld is uit verschillende lagen: een coven, een ritueelgroep, een studiegroep. Wij vieren geregeld open feesten die toegankelijk zijn voor iedereen die oprecht geïnteresseerd is.

Camelot.Boom@skynet.be

Emovere

(Leuven)

Lichaamsgerichte technieken vol groeibevorderende mogelijkheden. Spirituele cursussen en workshops: emotioneel lichaamswerk, rebirthing, reiki, massage, lichttherapie, zweethutten,...

E-mail: emovere@skynet.be
www.emovere.be

Heksencafé Antwerpen

(De Witten Hert, Deurne)

E-mail: guysmout@telenet.be

Werkgroep Traditie

Nieuwheidense Asatru-beweging die gebruik maakt van natuursymboliek geïnspireerd op het Germaanse voorchristelijke erfgoed. Vormingsavonden, tijdschrift en jaarfeesten.

E-mail: hoofdzetel@traditie.be
www.traditie.be

Contact:

Maya
 Tuyartstraat 61
 2850 Boom
 e-mail: maya@paganfederation.org



Wat is Pagan Federation International?

De Pagan Federation is een organisatie die paganisten van verschillende alternatieve spirituele paden vertegenwoordigt. Met meer dan 7000 leden is de Pagan Federation de grootste paganistische organisatie ter wereld. De meeste leden leven in het Verenigd Koninkrijk, maar sinds 1997 worden steeds meer afdelingen overal ter wereld opgericht, die zijn ondergebracht in Pagan Federation International. De werking van PFI staat los van PF, onder leiding van de 'international coördinator'. Elk land heeft zijn eigen 'national coordinator'.

De PF informeert het grote publiek, de media, de politieke en religieuze overheden over paganismen om zo misverstanden over alternatieve spiritualiteit uit de wereld te helpen.

De doelstelling van PFI is identiek aan de doelstelling van de Pagan Federation in Engeland, maar het accent ligt meer op sociaal contact, onderlinge ontmoeting en hulp dan op samenwerking met overheidsinstanties, hoewel dit in de toekomst niet wordt uitgesloten en zelfs wordt nagestreefd. Daarom werd PFI recent naar een Stichting omgevormd om zo een platform te

bieden om breder te kunnen handelen.

Maar in de eerste plaats proberen we als een contactpunt te fungeren voor eerlijke zoekers van de Oude Weg, de dialoog tussen de verschillende heidense stromingen onderling te promoten en de relaties met de meer bekende religies zoals bijv. het christendom, de islam,... te verbeteren.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is, en die zich in de volgende levenshouding herkent:

Liefde en verwantschap met de natuur, eerbied voor de levens-

krachten en de cycli van leven en dood.

Een positieve ethiek, die uitdrukking geeft aan de individuele verantwoordelijkheid om de eigen ware natuur te leren kennen en deze in harmonie met de gemeenschap te ontwikkelen. Dit wordt vaak uitgedrukt met de woorden "Als het niemand schaadt, doe wat je wilt".

Eerbied voor de volledige goddelijke realiteit, die het mannelijke en vrouwelijke overstijgt, zonder evenwel het mannelijke of het vrouwelijke aspect van het Goddelijke te ontkennen.

Oproep

Voor deze nieuwsbrief zijn we steeds op zoek naar artikels. Heb je een leuke activiteit meegemaakt, schrijf er dan een verslagje over. Wil je reclame maken voor een toekomstige activiteit, doe dat dan gerust! Hoe meer interactie tussen de leden onderling, hoe gezelliger het Vlaamse paganistische landschap wordt!

